

Inkoopervaring Engeland

Na de gunstige resultaten van vorig jaar zomer in Scandinavië, wat betreft het vinden van restant winkelvoorraden rekenlinialen in kantoorboekhandels, ging ik deze zomer vol verwachting naar Engeland in de hoop weer met veel dubbelen thuis te komen. Ik heb tientallen winkels bezocht in Devon, Cornwall, Noord Wales, Lake District, Schotland en East Anglia, maar nog niet een kunnen kopen. Ik had anders verwacht. De winkels waar je moet vragen zijn stationers, art supply shops en winkels voor office equipment. Dit zijn de drie typen die vroeger rekenlinialen hebben verkocht. Een stationer is te vergelijken met onze kantoorboekhandel maar meer gericht op papierwaren en tijdschriften. De art supply shops verkopen in het algemeen de meer technische goederen, maar toch voornamelijk gericht op tekenen en schilderen. De office equipment zaken zijn uiteraard gespecialiseerd op kantoorgebed maar voeren in het algemeen meer de grotere kantoorpullen. Een direct vergelijkbare winkel met onze zaken in Nederland is er eigenlijk weinig. De zaak die de meeste filialen heeft is W.H. Smith, en overal waar je naar rekenlinialen vraagt verwijzen ze je naar deze winkel. Maar ook die heeft niets meer in voorraad. Gek eigenlijk dat er niets te vinden is, want zo goed als er in Nederland, Duitsland en Scandinavië door verschillenden uit onze Kring successen zijn geboekt, zo zou je denken dat er ook in Engeland nog wat moet liggen. Geen succes dus.

Waar ik wel het een en ander heb gevonden is in antiekzaakjes en bric à brac zaakjes. Het is opvallend dat, als je er wat vindt, men vaak de opmerking maakt dat er vrijwel geen vraag naar is. Een winkeleigenaar, die overigens niets had, zei me dat hij ze niet eens zou inkopen als ze hem worden aangeboden omdat er nooit naar wordt gevraagd. Ik was de eerste. Zelfs in de kleinste gehuchten op ver afgelegen plaatsen kun je soms het geluk hebben iets te vinden. In zeven weken tijd heb ik in totaal 32 exemplaren op deze manier gevonden, en bijna alle nog niet aanwezig in m'n collectie. Geen slecht resultaat dus. En de prijzen vallen, op enkele uitzonderingen na, wel mee. Uiteraard ga je afdingen, en omdat je weet dat er weinig vraag naar is kun je lang je lage bod aanhouden. Vaak lukt het dan je zin te krijgen.

Mochten er onder de lezers personen zijn die van plan zijn naar Engeland te gaan, kunnen ze met mijn ervaringen misschien hun voordeel doen. Veel Engelse steden hebben antiekhallen, gebouwen waar zo'n 10 à 20 verschillende standhouders hun spullen te koop aanbieden. Het is erg de moeite waard daar te gaan snuffelen. Soms is de organisatie zodanig dat de eigenaars er niet zelf zijn maar dat ze gezamenlijk een verkoopdame of -heer achter een centrale toonbank hebben. Alles is dan vast geprijsd. Op de prijskaartjes vind je dan behalve de prijs nog wat notities: een T met een getal, of de letters NT. In het eerste geval betekent dat, dat er over de prijs gehandeld kan worden: T = trade, en het getal geeft aan welk bedrag man aan de balie mag laten vallen op de prijs. Hij mag niet lager gaan. Het is mijn ervaring dat het echt niet lukt. NT betekent: no trade. In dat geval is afdingen dus niet mogelijk. Je hebt meer geluk als je de eigenaar zelf te pakken kunt krijgen, want die kan uiteraard eigenmachtig beslissen. Ook die ervaring heb ik opgedaan en uiteindelijk, ondanks de NT bij een prijs van £.8,- toch £.2,- van de prijs kunnen afpraten.

Kijk ook niet alleen naar wat uitgestald ligt. Omdat het een niet veel gevraagd object is, zijn ze vaak opgeborgen in laden of kasten en niet zo voor 't oog zichtbaar. Vraag er naar of trek alle laden open. Het heeft mij twee keer wat opgeleverd. Als je vraagt, vraag dan naar oude rekenlinialen. Als ze je dan een niet zo oude laten zien kun je je teleurstelling uiten en zeggen dat de nieuwere niet zo interessant zijn en in prijs niet veel opbrengen.

Tot de interessantste exemplaren van mijn slide rule hunting zijn te noemen: twee verschillende Otis King Calculators, twee verschillende A.G. Thornton Ltd. en een heel oude en prachtige Farmar's Spirit Rule, ik schat 200 jaar oud of meer. Succes met het zoeken. 't Is spannend en leuk.