

**Wat te doen met verzamelingen?****Chris Hakkaart****Wielrenners**

Op het journaal zag ik twee legendarische wielrenners, Joop Zoetemelk en Rini Wagtmans, die elk een enorme verzameling van spullen uit hun wielloopbaan hebben. Daar zoeken ze een goede bestemming voor en opperen een nationaal museum voor erfgoed van sporters. Het moet volgens hen nationaal zijn, want privéverzamelingen erfgoed hebben toch een beperkte levensduur.

Ook in andere disciplines wordt over borging nagedacht. Op de vraag wat ze doen als er geen nationaal museum komt was het antwoord, de tweede optie: de afvalcontainer. We zijn niet de enigen die met dit soort vragen zitten.

**Verzamelaarsmuseum**

Het idee van IJzebrand Schuitema, enkele decennia geleden, voor een Nationaal Verzamelaars Museum was zo gek nog niet. Het is er helaas niet van gekomen.

Van Leo weet ik dat ze opruiming houden in het Telecommunicatie Museum van veel voorkomende telefoontoestellen. Voordeel daar is, dat ze nog deels gesteund worden door het bedrijfsleven.

Van het Zuiderzee Museum kreeg ik de uitnodiging om te komen naar hun boekenmarkt. Zij hebben hun collectie gedigitaliseerd en de boeken kunnen weg. Een aantal hebben ze kunnen slijten aan andere musea. De overgebleven rest is beschikbaar voor donateurs tegen een klein prijsje. Hieruit blijkt wel dat het restant niet zomaar direct de container in gaat.

Zou het wijs zijn om van alle type rekenlinialen die we hebben er één exemplaar te behouden en de rest weg te doen?